

”Rekarne domkyrka”

Ett landmärke för strövtåg i historiska bygder

Jäders kyrka – Oxenstiernas
släktkyrka – med Kyrkstallarna
i förgrunden



Kunskapsturism Kafjärden

Välkommen till Fridhem vid Jäders kyrka

Googla på "Fridhem" och Du finner en mängd olika företeelser och platser runtom i Sverige; villor, skolor, förorter, frikyrkor och mycket annat. Namnet uttrycker en önskan om att bygga eget bo och finna lugn och ro.

"Fridhem" föll sig naturligt för Carl Gustaf Österberg (1819-1889) då han vid pensioneringen fick uppföra en egen bostad strax intill Jäders ståtliga kyrka, "Rekarne Domkyrka", vars höga torn är ett landmärke väl synligt på långt håll på Kafjärden.

Fridhem byggde C.G. Österberg på höjden vid Kyrkstallarna på andra sidan landsvägen, på en tomt han fick efter lång och trogen tjänst som folkskollärare och klockare. Utsikten över Kafjärden inspirerade honom säkert till strövtåg som lokalhistorisk forskare i omgivande bygder. Studierna fick beröm av de högsta kulturvårdande institutionerna i Stockholm. Han vilar i en grav nära kyrkan, strax intill stenvallen ut mot landsvägen vid övergången till Kyrkstallarna; en sträcka han måste ha vandrat många gånger.

Folkbildaren Österberg hade säkert gillat vår förening – Föreningen Kunskapsturism Kafjärden (FKK) – om han varit ibland oss i dag. Det är ömsesidigt. Österberg personifierar mycket av vår förenings ambitioner: bildning i vid mening, kunskapsspridning och upplysning om såväl forntid som framtid.

Österbergs breda intressen sträckte sig från barnomsorg till miljövard med bl.a. trädplantering på de skogfattiga f.d. sjöbottnarna.

Föreningens hemvist är Jäders församlingshem som förtjänar namnet Fridhem. Utsikten är lika magnifik som den Österberg hade från sitt närbelägna hem, tyvärr rivet sedan länge. FKK hyr Fridhem av Kafjärdens församling av Svenska kyrkan och brukar det som idécentrum för kunskapsturism och landsbygdsutveckling och som forum för allehanda publika evenemang. "Vi vill att det ska lysa i Fridhems fönster", säger FKK:s ordförande Iha Frykman.

Kafjärden är en säregen slättbygd, en forntida sjöbotten då Mälaren var en vik av Östersjön. Bygdens vidsträckta och öppna landskapsvyer utgör skarp kontrast till de annars vanliga i det kupeade och småskaliga Södermanland. Den största vattenspegeln, Sörfjärden, förenar kommunerna Eskilstuna och Strängnäs.

Välkommen slå dig ned vid vårt Fridhem, beundra utsikten med bördiga jordbruk och åkerholmar - och planera egna strövtåg i Carl Gustaf Österbergs fotspår.

Kafjärden är rik på historia, kultur, natur och miljövärden. Utflykter kan ske till cykel, med "apostlahästarna" eller per bil.

Låt fantasin fara fritt, exempelvis till den tid bygden till stor del var en sjö. Bara några stenkast bort, där landsvägen passerar en sänka mellan Jäders och Kjula kyrkor, gick för c:a 1 000 år sedan en vikingatida vattenväg mellan Eldsundet i Strängnäs och Sigurdristningarna vid Sundbyholm. Då var vattenytan fem meter högre än i dag. Denna farled tillhörde ett större sammanhang med sjöfart mellan västra Mälardalen och Birka och handel med järn, pälsar, tjära och andra varor från Bergslagen. Se där, ett kapitel kunskapsturism!

På nästa uppslag berättar vi mer om Projektet Kunskapsturism Kafjärden.

Projekt Kunskapsturism Kafjärden – vad vill FKK?

Begreppet "kunskapsturism" är inte så vanligt i Sverige. Vad betyder det?

Vad är utmärkande för just Kafjärden? Vad vill vår förening egentligen?

Slättbygden Kafjärden mitt i Mälardalen är centralt belägen strax norr om Eskilstuna och med grannkommunen Strängnäs nästgårds. De båda kommunerna har mycket gemensamt vad gäller både historia och handel, infrastruktur och turism. De delar Europaväg 20, en av Sveriges största trafikleder, plus att Svealandsbanans snabbtåg förenar norra Sörmland med Stockholm.

Kafjärden ligger nedanför nyssnämnda kommunikationsleder uppe på Mälarmården, men ändå inom bekvämt räckhåll från dessa "allfarvägar". Observanta trafikanter på E20 kan på långt håll se Jäders ståtliga kyrkspira, som sträcker sig som ett utropstecken mot himlen. Alldeles intill kyrkan, i Jäders församlingshem "Fridhem", finns alltså vår hemvist - ett idécentrum för kunskapsturism och landsbygdsutveckling. Upplevelser inom historia och kultur har potential att locka turister från när och fjärran.

Kafjärden är historiskt sett en jämförelsevis "ung" bygd. På bronsåldern för c:a 3 000 år sedan var havsytan c:a 20 meter högre än i dag och större delen av området låg under vatten. Det formar fortfarande geografin. Bygden är utomordentlig rik på allehanda kultur och miljö, flora och fauna, och erbjuder såväl friluftsliv som historiska strövtåg. Med begreppet "kunskapsturism" vill vi markera att denna mångfald av turistiska utbud ska hålla hög kvalitet, vara präglade av kunskap. "Fridhem" ska bli en självklar utgångspunkt för "kunskapsturism" på Kafjärden.

Vår vision är att i Kyrkstallarna vid Jäders kyrka bygga en populärhistorisk utställning om bygdens störste son, Rikskanslern Axel Oxenstierna – en av Sveriges främsta statsmän genom tiderna. Det markeras av rubriken "Axel Oxenstierna – europé, statsarkitekt och sörmlänning". Märkligt nog finns ingen utställning

om denne märklige man. Vår utställning ska bli den första och dessutom förmedla kunskaper om en omvälvande epok i Sveriges historia: stormaktstiden. Genom Oxenstierna placeras Kafjärden i fokus för denna turism. Detta är dock en kommande etapp i vårt projekt.

Föreningen Kunskapsturism Kafjärden (FKK) är en ideell förening öppen för enskilda människor, andra föreningar, företag och organisationer och institutioner i övrigt som vill främja samma syften: turism med kunskaper och kvalitet. FKK ska icke konkurrera med andra aktörer och intressenter inom Kafjärden, men erbjuda gemenskap och samverkan. Vårt idécentrum ska samla upp idéer och information, presentera dem pedagogiskt och visuellt samt sprida dem vidare till nytta och nöje för turister från när och fjärran.

FKK ser goda möjligheter att främja trepartssamverkan mellan ideella, offentliga och kommersiella krafter. FKK vill vara med och korsvis befrukta flera sektorer: folkbildning, släktforskning, rekreation, utbildning på olika nivåer etc. FKK vill medverka till breddad besöksnäring och ett kulturarvslyft för Kafjärden.

Projektet har förutsättningar att bli ett föredöme och en källa till inspiration för liknande initiativ för utveckling av landsbygden. En grundidé är att öppna t.ex. församlingshem, bygdegårdar och föreningslokaler för mer frekventa och okonventionella verksamheter till nytta och nöje för större gemenskaper.



Gästkarta för allehanda strövtåg över Kafjärden

Berättelser och upplevelser med historia och kultur som teman har bärkraft för nutida turism och potential att locka besökare från när och fjärran. Till dessa nyckelord kan också läggas fauna, flora och miljö. Turism med dessa förtecken är därmed viktig för landsbygdens utveckling. Detta har FKK tagits fasta på som upptakt till Projekt Kunskapsturism Kafjärden.

Stigfinnare, vägresenärer och sjöfarare har under seklernas gång begagnat bygderna vid Kafjärden kors och tvärs. Vid "Kungshället" på Kjulaåsen strax norr om "Gamla E20", vid Rekarne forntida tingsplats, står en av Mälardalens mäktigaste runstenar, imponerande 3,30 meter hög och drygt en meter bred. Historiker ser samband med Sigurdristningen vid Sundbyholm och båda dessa sevärdade besöksmål är från början av 1000-talet. Seklet därefter började "byggboomen" av de första kyrkorna i området.

Apropå resenärer finns numera nära kyrkan i Kjula, och inte så långt från "Kungshället", Trafikverkets vägghistoriska samlingar. De flyttades dit då Vägverkets museum i Borlänge, "Pylonen", stängdes 2011. Mälby Traktormuseum är ett sevärt privat initiativ i norra Kafjärden.

Närmast Mälaren längst norrut finns andra "trafikleder", cykel- och vandringsleder som knyter ihop Vårfruberga klosterruin och Fogdöns pilgrimsleder med Gyllenhjelmiska leden och Sigurdristningen. Vid Sörfjärdens södra ände mot Barva ligger Rördrommens fältstation, vars omgivande fågelrika stränder och vassruggar lockar många ornitologer. Där lär finnas fler rördrommar än i hela Storbritannien!

Detta är bara några exempel på intressanta besöksmål vid strövtåg på Kafjärden. Fler är utsatta på gästkartan på nästa uppslag. Den kartan är en minikopia av en stor och omväxlande bildskärm som finns i "Kafé Fridhem", alltså FKK:s idécentrum i församlingshemmet vid Jäders kyrka. Allehanda besöksmål, från bad till naturreservat och kyrkor, presenteras vid tryck på en röd knapp.

Boende med mat och dryck har en svart knapp. Cykel- och gångleder visas passande nog genom en grön knapp. Vill man finna gårdsbutiker att handla i är det bara att trycka på en blå knapp.

Bildskärmen har producerats för FKK av utställningskreatören Max Brandt i samverkan med Björn Fundberg, adjunkt vid Mälardalens högskola i Eskilstuna och lärare i informationsdesign. Björn är också en av de tecknare, "urban sketchers", som i juli 2017 som omväxling blir "rural sketchers" och flyttar ut från Eskilstuna till "Kafé Fridhem". Se information på www.kunskapsturism.se !

Informationen på bildskärmen i Fridhem ska förnyas och kompletteras efterhand. Där ska också diverse lokal produktion ställas ut med hänvisning till var försäljning sker. Utanför församlingshemmet står dessutom en första infopaviljong med marknadsföring av den kvartett som ställde sig först i kön vid projektstarten: Rördrommens fältstation, Trafikverkets vägghistoriska samlingar, Mälby Traktormuseum och ett företag vägg i vägg med detta: Lillstugan Design. Se här ännu fler exempel på en mångfald aktiviteter med kopplingar till Kafjärden.

Fler verksamheter är varmt välkomna att vara med i FKK:s informationskampanj i olika former. Kontakta ansvarig projektledare: JAN BRANDT per e-post jan.brandt@hotmail.com !

Idécentrum i "Kafe Fridhem" är ett femårigt projekt med stöd från bland andra Leader (EU:s program för landsbygdsutveckling), Eskilstuna kommun och Sparbanksstiftelsen Rekarne.

Kunskapsturism Kafjärden marknadsförs också digitalt via hemsidan www.kunskapsturism.se och en sida på Facebook. Där informeras fortlöpande om programverksamhet i "Kafé Fridhem".

Webbredaktör är WERNER STENSGÅRD med e-post wernerson@hotmail.com

Mälaren

Sundbyholms hamn & bad

Sundby

Gyllenhjemska leden

Sigu

Vallby kyrka

Mary's Café

Granefeldt

Solby gård

Hammarby
Sundbyholms
kött & fisk

TORSHÄLLA

HAMMARBY

Sofiebergss
naturreservat

Hammarby kyrka

E20

E20

ESKILSTUNA

Gamla E20



Besöksmål



Boende



Cykel/gångled



Gårdstun



”Janne Brandt” – initiativtagare och idékläckare

– Sörmlands slott och herresäten har av besöksnäringen framhållits som exklusiva ”dragare” för att locka turister från europeiska kontinenten. Lägga därtill våra vackra kyrkor! Kafjärden är synnerligen väl gynnat tack vare historiska berättelser om Axel Oxenstierna på Fiholm och hans släktkyrka, ”Rekarne domkyrka” i Jäder. Vi erbjuder både historiska kunskaper och fängslande upplevelser. Det ståtliga altarskåpet i Jäders kyrka, exempelvis, sätter fantasin i rörelse!

Förre teckningsläraren Jan Brandt talar sig gärna varm för att historia och kultur främjar landsbygdsturism. Men för att vinna framgång krävs att företagare och ideella krafter samverkar. Offentlig sektor är välkommen att medverka i korsvis befruktning, alltifrån direkt sponsorskap till uppställning med skolungdom som kan få praktiska yrkeskunskaper genom bl.a. arbete vid utställningsbyggen.

FKK är förvisso ett lagarbete men med Jan Brandt som främste initiativtagare. Insekter för proteinproduktion i tomma jordbruksbyggnader, lokal humleodling till ölbryggerier, glömda bygdeberättelser om såväl konstnärer som spår av Sveriges stormaktid. Se där några exempel på idérikedom för utveckling av landsbygden mellan Eskilstuna och Strängnäs.



”Janne Brandt” är sedan decennier något av ett varumärke långt utanför Mälardalen. Få kan motstå denne ihärdige inspiratör som sällan saknar en Plan B i bakfickan när hans kreativitet krockar med krass verklighet. Brandt startade 1990 som

pionjär den institution vid Mälardalens högskola i Eskilstuna som utbildar studenter i design och gestaltning med industrin som särskild målgrupp. Där har han fortsatt ett fotfäste som seniorkonsult och "dörröppnare" för ömsesidigt engagemang mellan akademien, företagande och föreningslivet. ReTuna återbrukscentral är ett av många projekt där Brandt var ursprunglig idékläckare.

Intresset för kultur och historia skapade förutsättningar för att 2005 väcka Mälsåkers slott på Selaön ur törnrosasömn. I samverkan med förre DN-journalisten och författaren Anders Johansson initierades Föreningen Mälsåkers Framtid och byggdes utställningar om dels norsk-svensk historia under andra världskriget, dels stormaktstidens märkliga riksänkedrottning Hedvig Eleonora på temat "Ett drottningadöme i Mälardalen". Sistnämnda utställning visas fortsatt på Mälsåker.

Det föll sig naturligt för Brandt och Johansson att därefter fästa fokus på den minst lika fascinerande Rikskanslern Axel Oxenstierna, en framstående europeisk statsman med djup förankring på Kafjärden, från barndom till död. Liksom på Mälsåker söktes inledningsvis samverkan med Södermanlands Hembygdsförbund. Genom en förankringsprocess 2013-2015 bildades FKK. Den ursprungliga idén om en populärhistorisk utställning vid Fiholm, som spontant anammades av ägarna Charlott och Göran Mörner, visade sig tyvärr vara orealistisk på grund av faktorer utanför projektets kontroll. Uppmärksamheten flyttades i stället till Kyrkstallarna vid Jäders kyrka.

Dalmasen Jan Brandt träffade på Konstfack i Stockholm Åsa från Skaraborg, blivande hustru och studioglaskonstnär. De slog sig ner i Torshälla och byggde en framgångsrik glashytta. Kreativiteten smittade av sig till sönerna Max och Jerker, som båda är verksamma inom gestaltning för utställningar. Musikanten Max medverkade dessutom som gitarrist i rockgruppen Kent med rötter i Eskilstuna och Torshälla och är fortsatt aktiv i bandet Djängos Quattro.

Iha Frykman – ledare med engagemang och erfarenheter

Ölkultur, vigsselförrättningar, svenska för invandrare, landsbygdsturism, europeiska strukturfonder... Intet tycks främmande för Iha Frykman, ordförande i Föreningen Kunskapsturism Kafjärden (FKK). Då denna ex-politiker, som vägrar låta sig pensioneras, ska presenteras återkommer två nyckelord: samhällsengagemang och spännande.

– Jag tycker det är spännande att vara med och starta något nytt! Axel Oxenstierna är självfallet en spännande men ganska okänd personlighet för många. En populärhistorisk utställning om honom i Kyrkstallarna vid Jäders kyrka blir spännande och positiv för landsbygden. Får vi bara utställningen på plats följer mycket annat efter!

Iha Frykman utgår vad gäller lokal turism från sin egen nyfikenhet; "Vad intresserar mig?" Hon tror det finns många av "min sort" med breda intressen, antingen det gäller ett traktormuseum eller konst som inte behöver vara anspråksfull.

Förutom samhällsengagemang och djupt intresse för historia tillför Iha Frykman FKK den viktiga kompetens och det stora kontaktnät som förvärvats under lång karriär som politiker på regional nivå i Mälardalen och lokalt i Eskilstuna kommun. Hon har varit ordförande för moderaterna i Sörmland och i egenskap av oppositionsråd i Eskilstuna även vice ordförande i kommunstyrelsen. Enda återstående politiska uppdraget är som vice ordförande för EU:s strukturfond för Östra Mellansverige.

Uppväxt i en "arbetarfamilj" i Västerås hindrade inte att Iha efterhand blev moderat politiker. Vägen dit gick via Föreningen Hem och Skola när sonen Niklas började skolan; "Vi bodde då i Avesta och jag var en av få föräldrar som frivilligt anmälde mig till ett förtroendeuppdrag som medförde ordförandeskap." Maken Lennies anställning på verkställande poster inom Outokumpu AB förde familjen till Torshälla hösten 1988. Då moderaterna annonserade efter personer med intresse för skolfrågor svarade Iha på nytt att

hon gärna ställde upp. Det ena gav det andra...

Samhällsengagemanget har Iha växlat över till bl.a. uppdraget som "ålderman" för S:t Olofs Gille i Torshälla, alltså den gamla stadens hembygdsförening. Hon och Lennie bor uppe på Klockberget, hennes favoritplats i Torshälla; "Därifrån är det en fantastisk utsikt över hela staden!" Ett av flera sociala intressen är att som frivillig hjälpa invandrare att tillägna sig svenska språket, ett uppdrag hon nappade på efter förfrågan genom medlemskap i Rotary. "Det är väldigt givande och roligt och har fått mig att tänka på vårt eget språk på ett nytt sätt!"



Maken Lennie, mångårig företagsledare lokalt och nationellt, arbetar också ideellt för FKK, som projektledare med särskilt ansvar för ekonomi. Ofta händer också att han vid program i "Kafé Fridhem" – Jäders församlingshem – bjuder på jazzmusik.

Lennie är senioren i en trio tillsammans med sonen Niklas och vännen Carlos Costa. Niklas och Carlos är f.ö. svågrar och bosatta med sina familjer i Jäder.

Niklas Frykmans ambition är att efter valet 2018 ta säte i Riksdagen i Stockholm, dock icke för moderaterna utan som företrädare för Sörmlands liberaler. Även om han liksom mamma Iha gör egna val har hennes samhällsengagemang gått i arv.

– Jag önskar att människor en gång minns mig med ett skratt och pillemariskt leende, säger Iha Frykman som efter mångårig karriär som yrkespolitiker bara börjat på en ny bana som ideell kunskaps- och turismentreprenör.

Kafjärdens församling viktig samarbetspartner

Gott samarbete med Kafjärdens församling av Svenska kyrkan har öppnat en port till FKK:s verksamhet på kort och lång sikt. Föreningen hyr församlingshemmet vid Jäders kyrka förmånligt och utvecklar där sitt idécenter för landsbygdsutveckling och ett forum, "Kafé Fridhem", för publika program med olika teman. Församlingen är en sammanslagning av de sex tidigare församlingar som förutom Jäders kyrka äger kyrkorna i Kjula, Hammarby, Vallby, Sundby och Barva.

Detta "återbruk" av Jäders församlingshem är, om än i liten skala, i princip i linje med påbud från Svenska kyrkans ledning om effektivare fastighetsförvaltning. Utgifter förknippade med fastigheter uppgår till c:a 27 procent av Svenska kyrkans totala kostnader.

Föreningen Kunskapsturism Kafjärden bildades 14 oktober 2014 efter en förstudie i regi av Södermanlands Hembygdsförbund. Stöd erhöles också inledningsvis från Sparbanksstiftelsen Rekarne, Södermanlands Landsting Kultur & Utbildning, EU:s landsbygdsprogram LeaderInlandet samt Eskilstuna kommun. FKK är medlem i länets hembygdsförbund (och därmed i Sveriges Hembygdsförbund) och i EU:s nya programorganisation Leader Södermanland. Stiftelsen Längmanska Kulturfonden har lovat ekonomiskt bidrag till en historisk skrift under produktion. FKK söker bidrag till den populärhistoriska utställningen om Axel Oxenstierna i Kyrkstallarna.

Lokala samarbetsparter är förutom Kafjärdens församling Kjula-Jäder och Fogdöns hembygdsföreningar samt Kafjärdens kultur- och biblioteksförening. Samarbete sker med bl.a. Mälardalens högskola, Eskilstuna Museer, studieförbundet Medborgarskolan och Destination Eskilstuna. FKK välkomnar fler samarbetsparter lokalt och regionalt i Mälardalen.



Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden



Ett urval källor till kunskap om Kafjärden

Kafjärden, tradition i levande landsbygd utgavs som årsbok 2011 av dåvarande Lokalhistoriska sällskapet i norra Södermanland. Redaktör var sällskapets ordförande Bror-Erik Ohlsson med bidrag från medlemmar i hembygdsföreningar. Fokus är på 1800- och 1900-talens historia i bygdens sex socknar: Barva, Kjula, Jäder, Sundby, Vallby och Hammarby. Introduktion av Kafjärdens äldsta historia. Rikt illustrerad.

Beskrifning öfver Jäders Socken och Kyrka är ett exklusivt dokument med texter och teckningar av den begåvade klockaren Carl-Gustaf Österberg, som hade många "strängar på sin lyra", såväl bildigt som faktiskt. Österberg skrev hembygdsboken för hand år 1872 och belönades av det dåtida Riksantikvarieämbetet. Kjula-Jäders hembygdsförening tryckte en faksimilutgåva 1986.

Häftet *SÖRFJÄRDEN – en vik av Mälaren* innehåller intressanta basfakta om historia och geologi, fauna och flora. Producent: Fältstationen Rördrommen. Tillgänglig på dess hemsida www.rordrommen.nu

Eskilstuna Historia – Forntiden och medeltiden (Del 1, utgiven som årsbok år 2000 av Lokalhistoriska sällskapet i samarbete med Eskilstuna kommun och med B-E Ohlsson som redaktör). Författare David Damell och fil.dr. Christer Ericsson.

Jäders kyrka. Häfte nr 38 i serien Sörmländska kyrkor, utgiven av Sörmlands Museum. En första version 1944 skrevs av dåvarande kyrkoherden Magnus Collmar, varpå följde flera utgåvor i samarbete med landsantikvarie Ivar Schnell. Senast tillgängliga upplagan av Bengt Ingmar Kilström innehåller nya byggnadshistoriska rön i Barbro Flodins monografi om Jäders kyrka (1989) i serien Sveriges Kyrkor.

RESURSPERSONER till förfogande för FKK:

DAVID DAMELL, arkeolog med norra Södermanland som specialområde. F.d. landsantikvarie i Örebro län. Aktiv i bl.a. Vårfruberga klosterförening.

BERNT JONSSON, f.d. vice ordförande i Södermanlands hembygdsförbund. Lokalhistoriker med förankring i Fogdöns hembygdsförening med mera.

NILS MOSSBERG, chef för arkiv och museer inom Eskilstuna kulturförvaltning. Fil. mag. i historia.

MARGARETA REVERA, docent i historia (Uppsala universitet), är en av Sveriges främsta experter på Stormaktstiden i allmänhet och Axel Oxenstierna i synnerhet.

URBAN WALLIN, mångårig företagare inom besöksbranschen som bl.a. VD Parken Zoo i Eskilstuna och programchef på Skansen i Stockholm. Ordförande i STUAB – Södermanlands Turistutvecklings AB. Ny tjänst hösten 2017 som verksamhetsledare vid Nyföretagarcentrum i Eskilstuna.

Välkommen till Föreningen Kunskapsturism Kafjärden!

Föreningen Kunskapsturism Kafjärden (FKK) är en ideell organisation öppen för enskilda personer, föreningar och företag etc som vill främja kunskapsturism i den sörmländska bygden Kafjärden. FKK vill särskilt uppmärksamma Axel Oxenstiernas livsgärning och rikskanslerns samhörighet med Fiholms slott och Jäders kyrka.

Medlemsavgiften är f.n. 200 kronor/år och inbetalas lämpligast till bankgiro 591 – 4254. Uppge e-postadress och telefon, tack! Föreningens har säte i Eskilstuna kommun. Adress: Lilla Malmön 4, 635 05 ESKILSTUNA.

Ordförande i styrelsen är IHA FRYKMAN, som presenteras på sid 12–13. Epost: Iha.frykman@gmail.com Telefon 0703 402 324.

Vice ordförande: GÖRAN MÖRNER, som tillsammans med hustrun Charlott äger säteriet och lantbruksföretaget Fiholm. Paret bor i huvudbyggnaden, den södra flygeln, som visas för grupper efter bokning. www.fiholm.se

Kassör: BARBRO ANDERSSON, född och uppvuxen på jordbruk i Jäder. Pappa Edvin Andersson var kyrkvärd och sjöng i kyrkokören, liksom mamma Birgit. Barbro är f.d. revisor och driver numera konsultbyrån Jäders Ekonomikonsult AB.

Sekreterare: TYRGILS SAXLUND. Fil.dr. i litteraturvetenskap, pensionerad bitr chefombudsman för stockholmmoderaterna, nu ordförande i kyrkofullmäktige i Kafjärdens församling.

Övriga ledamöter:

SUSANNE SAXLUND som driver "Akupunkten" med kursverksamhet i akupressur (akupunktur utan nålar) samt akupunkturbehandlingar i "Saxlunden" i Kjula. F.d. ordförande i Kjula-Jäder hembygdsförening. Susanne och Tyrgils bor i Kjula f.d. prästgård.

ANDERS JOHANSSON, f.d. journalist på Dagens Nyheter som bl.a. Afrika-korrespondent, bitr redaktionschef och riksredaktör för Mälardalen. Författare och föredragshållare om Skandinavien och andra världskriget. Utställningsproducent tillsammans med Jan Brandt.

PROJEKTCHEF är LENNIE FRYKMAN medan JAN BRANDT är projektansvarig för gestaltning och idéutveckling av utställningar m.m. Se presentationer på sid 10–13 !

REVISORER: ARNE JONSSON och CHRISTER LAVESON.

VALBEREDNING: LENA STENSGÅRD (sammankallande), CHARLOTT MÖRNER och LISBETH HAGMAN.

Detta informationshäfte är tillgängligt på www.kunskapsturism.se

Produktion: Torpet Höglund HB & Antikvariat Werner Stensgård
Framsidan är en illustration av Jan Brandt, liksom teckningen på sid 2.
Tryckt på EskilstunaMagasinet AB 2017.